



H. Geest Meezenbroek

H. H. Martelaren van Gorcum Sittarderweg

H. Drievuldigheid Schaesbergerveld

FEDERATIENIEUWS

juni 2019

Inhoud

Pagina 2

- OPBRENGST COLLECTEN
- AKTIE 68, KLEDINGAKTIE
- EFFE TERUGBLIKKE
- ALVAST NOTEREN:
- HOOGFEEST
H. HART VAN JEZUS
- VORMSEL
- VORMELINGEN 2019
- 85e BLINDENDAG
SWEIKHUIZEN
- JONGERENGROEP
- Pastoor Wim Miltenburg
nieuwe deken van Thorn

Pagina 3

- MISINTENTIES
- AFSCHIED EN
INSTALLATIE
- PAROCHIEKRONIEK

Pagina 4

- VIERDE DEEL WJD
- COLOFOON



Volhouden - daar komt het op aan in onze tijd

In de afgelopen weken schoten me vaker woorden van Moeder Julia door het hoofd: *Werken kun je overal, maar God dienen kun je alleen op de die plaats die Hij u aangewezen heeft* (Julia Verhaeghe). Het telefoontje van de vicaris-generaal van ons Bisdom, Mgr. René Maessen, kwam voor mij onverwacht. Tot aan dat telefoontje had ik gedacht in Heerlerheide mijn pensioen te halen en hier dus nog menig jaar als pastoor van de parochies in Heerlen-Noord te zijn. In het gesprek op het bisdom volgend op dat telefoontje, vertelde Mgr. Maessen me, dat de bisschop me wilde benoemen tot pastoor-deken in Thorn. Na dit gesprek en dat met de verantwoordelijke van mijn eigen gemeenschap, volgde een kennismaking met het kerkbestuur van de parochiecluster Emmaus in Thorn en omgeving. Tevens stond Pasen voor de deur.

De mededeling dat ik hier zal vertrekken, kon ik niet met Pasen bekend maken. Zo'n bericht zou de paasvreugde te zeer overschaduwen. En de verrijzenis van Christus is toch het belangrijkste van ons geloof! *"Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos"*, zegt Paulus (1 Kor 15,17). In overleg besloten we daarom de mededeling van mijn aanstaande vertrek een week uit te stellen, zowel hier als in Thorn. Het werd dus beloken Pasen. Hoewel we ook dan op de octaaf dag van Pasen nogmaals de verrijzenis van Christus vieren. Nu vooral onder het aspect van de *goddelijke barmhartigheid*.

De mededeling van mijn vertrek en nieuwe benoeming kwam voor de meesten heel onverwacht. – Net zoals die voor mij onverwacht was gekomen (!). Van een aantal hoorde ik, dat ze toch wel vermoed hadden dat ik ooit een keer ergens anders benoemd zou worden. Nu ik zelf langzaam aan het idee van de nieuwe benoeming begin te wennen, ben ik ook wel enthousiast voor deze uitdaging.

Ik moet toegeven dat de periode dat ik hier in Heerlerheide ben geweest aan de korte kant is, ruim 5½ jaar. En ik kan volmondig zeggen dat ik hier heel graag ben! Bij een naderend vertrek merk ik nog meer hoezeer er een band is gegroeid. Ook de inzet van velen – vaak met zo'n grote vanzelfsprekendheid – waardeer ik bijzonder en doet me goed. Dat maakt het werken in een parochie aangenaam. Blijf dat a.u.b. volhouden. Eigenlijk is het nu een beetje zoals zes jaar geleden: toen mijn voorgangers gingen vertrekken. Ook toen leefde de vraag: *hoe gaat het nu verder?* En ik ben blij dat ieder zich toen is blijven inzetten en dat het *'doorgegaan'* is. **Het komt in onze tijd vaak aan op een volhouden.** Dat wil ik u nu ook vragen: **houd in geloof vol!**

Een van de eerste opmerkingen die ik bij de vicaris-generaal maakte, was: *Hoe gaat het dan hier verder? Komt er een opvolger?* Ik was blij te horen dat hij dit volmondig beaamde: *"Ja dat is de bedoeling!"*

Daarom vraag ik u: *bid al voor degene die dat zal worden, ook al is hij bij ons nog niet bekend en zal hij het zelf ook nog niet weten.* Dit is nu toch een eerste taak voor ons als parochie: **Bidden voor degene die hier zal komen.** Op deze wijze ben ik zo'n zes jaar geleden hier ook verwelkomd. Ik weet dat er toen hier in de parochie door de leden van de Erewacht en vele anderen volop gebeden is *voor degenen die in Gods plan bedoeld is om hier te komen.* Iedere persoon is natuurlijk anders. Dat is voor de parochie spannend, en het is ook voor de priester die komt spannend: Wat is dit voor parochie? Zijn er vrijwilligers? Hoe is het kerkbezoek? ... Voor ieder van ons geldt: *God dienen, kunnen we alleen daar waar Hij ons roept* (MJV). En als ieder daaraan beantwoordt, dan vult God ook aan waar wij tekortschieten.

Ik schrijf deze gedachten aan het begin van de meimaand - de Mariamaand. Zonder dat Maria zich kon voorstellen wat het allemaal inhield, heeft zij haar ja-woord gegeven – en dat telkens opnieuw. Maria is voor ons het voorbeeld om in geloof vol te houden en 'ja' te zeggen, waar we Gods plan kunnen dienen. Waar we dit in geloof doen, daar begeleidt onze hemelse Moeder ons bij de stappen die we zetten. Dat is Gods-dienst – God dienen – 'Ja' zeggen op wat wij als Gods plan (proberen te) herkennen. Proberen we vol te houden!

Wim Miltenburg fso, pastoor

OPBRENGST COLLECTEN

Opbrengst misdienaars collecte met Pasen:

€ 282,00.

Heel hartelijk dank namens de misdienaars en acolieten.

De opbrengst voor de priesteropleiding Rolduc, Roepingenzondag, in het weekend van 12 mei heeft opgebracht € 60,79

Wij danken u voor uw gave!

AKTIE 68, KLEDINGAKTIE

De kledinginzameling heeft ongeveer 225 kg opgebracht.

Hartelijk dank ook namens de mensen die door de opbrengst van deze kleding inzamelingsactie worden geholpen.

Het geld wordt namelijk gebruikt voor diverse instellingen voor gehandicapten en voor bedevaarten naar Lourdes.

ALVAST NOTEREN:

HOOGFEEST H. HART VAN JEZUS

Traditiegetrouw vieren we de 3^e vrijdag na Pinksteren het patroonfeest van onze kerk. Vrijdag 28 juni, vieren we om 19.00 uur de H. Mis in Schandelen.

Na de mis bent u van harte welkom op de koffie in de parochiezaal.

VORMSEL

Zondag 9 juni 2019 om 11.30 uur zullen de kinderen uit onze parochiefederatie het sacrament van het H. Vormsel ontvangen in de H. Hartkerk.

Het H. Vormsel zal worden toegediend door deken H. Bouman.

De vormselviering zal worden opgeluisterd door het Vriendschapskoor.

VORMELINGEN 2019

Destiny Blijenberg
Kirsten Connotte
Jade van Elteren
Bo Hallingse
Tom Hallingse
Allegra Hogeveen
Femke Kleijkers
Indy Kroes
Luca van de Kuijt
Izabella Perra
Jayden Quaedackers
Yalena Quaedackers
Miguel Smits
Bente Theunissen
Bram van Wesel
Robin Zibret

JONGERENGROEP

Na drie bijzondere en geslaagde jongeren avonden komen we weer op Zaterdag 22 juni van 19.30-22.00 uur samen in de parochiezaal.

Ingang achterom via de oprit van het Juphuis aan de Schandelerstraat.

Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom!

85e BLINDENDAG SWEIKHUIZEN



Op zaterdag 15 juni vindt in Sweikhuizen de 85ste bedevaart voor blinden en slechtzienden (blindendag) plaats. De dag begint om 11.00 uur met ontvangst van de bedevaartgangers op het Odiliaplein. Na een korte processie door het dorp vindt om 11.30 uur een eucharistieviering plaats in de Odiliakerk in Sweikhuizen. Aansluitend is er een koffietafel voor de bedevaartgangers en genodigden.

's Middags is er een gevarieerd programma met optreden van de Beesenhofkapel en een concert door de koren van Moorveld en Sweikhuizen.

Om 15.00 uur is er een plechtig lof met ogenzegening. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn met koffie en vlaai.

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 10 juni via: blindendagsweikhuizen@gmail.com

Pastoor Wim Miltenburg nieuwe deken van Thorn

Pastoor Wim Miltenburg f.s.o. van Heerlen-Noord wordt de nieuwe deken van Thorn. Bisschop Harrie Smeets heeft hem benoemd tot opvolger van deken René Maessen, die sinds eind vorig jaar vicaris-generaal van het bisdom is. De benoeming van Miltenburg is dit weekeinde in de parochies in Heerlen en Thorn bekend gemaakt.

Wim Miltenburg (61) komt oorspronkelijk uit Overijssel. Hij volgde de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc. In 1983 werd hij tot priester gewijd. Sindsdien heeft hij in diverse parochies in Limburg gewerkt. Hij was kapelaan in Weert (1983) en Landgraaf (1985). Vervolgens werkte Miltenburg vele jaren als pastoor in achtereenvolgens Nederweert (1988), Bert en Terblijt (1994), Heerlen-Zuid (1999) en sinds 2013 in Heerlen-Noord (de wijken Heerlerheide, Nieuw Einde, Heksenberg, en Vrank; in 2015 kwam daar de parochiefederatie Schandelen bij). Miltenburg is lid van de geestelijke familie Het Werk.

In Thorn wordt Miltenburg pastoor van het parochiecluster Emmaus, dat de acht parochies van Thorn, Wessem, Eil, Ittervoort, Neeritter, Hunsel, Heel en Beegden omvat. Daarnaast wordt hij ook deken van het dekenaat Thorn, dat de hele gemeente Leudal en grote delen van de gemeente Maasgouw omvat. De benoeming gaat in op 30 juni. Dat is ook de zondag waarop de nieuwe deken in Thorn wordt geïnstalleerd. Miltenburg neemt op zondag 23 juni afscheid in Heerlen.



Kerkdiensten

ZATERDAG 1 JUNI 2019

12.00 uur H. Mis Arabische gemeenschap;

ZONDAG 2 JUNI 2019

11.00 uur welzijn van de parochies;
Overl. fam. van Haaren en Fons van Bijlevelt;
6 wkd. Gertrud Zoetbrood-Kwiaton;
6 wkd. Paul Bellefroid;

WOENSDAG 5 JUNI 2019

18.30 uur aanbedding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Jrd. Corrie Ritzen-Jansen;

DONDERDAG 6 JUNI 2019

9.00 uur welzijn van de parochies;

ZONDAG 9 JUNI 2019 PINKSTEREN- H. VORMSEL Koor: Vrundschapskoor

11.30 uur welzijn van de parochies;
Giel Triepels v.w. kerkbestuur;
Familie van der Leur;

13.30 uur H. Mis Indonesische gemeenschap KKI bedevaart

WOENSDAG 12 JUNI 2019

18.30 uur aanbedding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Annie en Paul van den Berg-Martens;

DONDERDAG 13 JUNI 2019

9.00 uur welzijn van de parochies;

ZONDAG 16 JUNI 2019- H. Drieëenheid

Koor: Meezenkoor

11.00 uur welzijn van de parochies;
Jan Franssen v.w. vaderdag;
Michel Quaedackers v.w. vaderdag;
Pierre Bouwens en zoon Jac v.w. vaderdag;
Overl. fam. van Haaren en Fons Bijlevelt;

WOENSDAG 19 JUNI 2019

18.30 uur aanbedding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;

DONDERDAG 20 JUNI 2019

9.00 uur welzijn van de parochies;

ZONDAG 23 JUNI 2019- Sacramentsdag

Korte processie in de kerk

Korte aanbedding

11.00 uur welzijn van de parochies;

WOENSDAG 26 JUNI 2019

18.30 uur aanbedding met gebed voor roepingen;
19.00 uur gebedsintenties uit het boek in de kerk;
welzijn van de parochies;
Annie van den Berg-Martens (namens bewoners
Joop den Uylplantsoen;
Jrd. overl. ouders Roemgens-Waver;

DONDERDAG 27 JUNI 2019

9.00 uur welzijn van de parochies;

VRIJDAG 28 JUNI 2019

19.00 uur ter ere van het H. Hart van Jezus

ZATERDAG 29 JUNI 2019

13.00 uur H. Mis Spaanse Gemeenschap;

ZONDAG 30 JUNI 2019-13 e zondag door het jaar

11.00 uur welzijn van de parochies;
Familie van der Leur;

AFSCHEID EN INSTALLATIE

Pastoor Miltenburg zal op zondag 16 juni aanstaande voorgaan de Eucharistieviering van 11.00 uur en zal aansluitend aanwezig zijn in het parochiezaaltje om met u een kopje koffie te drinken.

Op zondag 23 juni aanstaande zal de pastoor om 11.00 uur de H. Mis vieren in de H. Corneliuskerk en aansluitend een afscheidsreceptie houden in het Corneliushuis.

Op zondag 30 juni wordt pastoor Miltenburg om 14.00 uur geïnstalleerd als de nieuwe deken van Thorn in de H. Michaelkerk.



Opgeven Misintenties

(voor volgend parochieblad: uiterlijk 10 juni 2019)

KOSTEN MISINTENTIES:

Door de week € 12,50 en in weekend € 27,50.

Kan ook per giro betaald worden op nr.

NL 42 INGB 0001 06 1123

t.n.v. Federatie R.K. Parochies Heerlen

PAROCHIEKRONIEK

Overleden:

22 april, Gertrud Zoetbrood-Kwiaton, Roggehof 112, 97 jaar

1 mei, Paul Bellefroid, (voorheen wonende Huskensweg), 86 jaar

12 mei, Do Couwenbergh, Voskuilenweg 12, 89 jaar

*Wij bidden dat zij in de hemel gelukkig mogen zijn,
Kracht en sterkte voor de familie.*

Gedoopt:

28 april Maeson Vlasveld,
Nieuw Schandelen 21 Heerlen

29 mei Tianoo Terlinde, Panhuisstraat 2,
Voerendaal

Gedoopt, gevormd en de 1^e H. Communie:

05 mei Nicolaas Na'oum

Proficiat en welkom in ons midden.

WJD deel 4

Na de wereld jongerendagen gingen we een groep van 10 mensen naar Mexico, naar Guadeloupe. Een bijzondere reis. Onze hulpbisschop had er hard voor gepleit dat we met de jongeren, die dat wilden, ook naar Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe zouden gaan, het grootste Maria heiligdom ter wereld, dat zich in Mexico-stad bevindt. Immers Maria was het thema van onze WJD. In Mexico waren we te gast in het grootseminarie van het aartsbisdom Mexico-stad, en zij hadden ook alle vervoer voor ons geregeld. Mexico-stad is een immens grote stad, met zo'n 30 miljoen inwoners op de oppervlakte van de provincie Utrecht! Het verkeer was dan ook geen doorkomen aan, en ook de lucht is daar niet al te fris. De eerste middag hebben we het centrale plein van Mexico-stad bezocht, het Zócalo, waaraan ook de kathedraal gelegen is. Dit is een prachtige kerk in koloniale stijl, door de Spanjaarden gebouwd in de 17^e eeuw, maar door de aardbevingen, die Mexico vaker teisterden, wat scheef getrokken. Midden op het plein staat een vlaggenmast met de nationale vlag, die 's avonds plechtig door soldaten wordt binnengehaald en 's ochtends weer even plechtig wordt gehesen. Opzij van het plein ligt de ruïne van de Templo Mayor, de hoofdtempel van de Azteken. In de precolumbiaanse tijd, voordat de Spanjaarden het gebied koloniseerden, was Mexico-stad de hoofdstad van de Azteken, Tenochtitlan geheten. Onze gids vertelde uitgebreid over het leven van de Azteken, hun religie en macht, en hoe de Spanjaarden het gebied met geweld veroverden. Verder liepen we langs het oude bisschoppelijk paleis, waar Juan Diego in 1531 zijn tilma (mantel) aan de bisschop liet zien met de afbeelding van de H. Maagd daarop. Dit was het begin van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.

De volgende dag hebben we dit heiligdom bezocht en daar samen in een zijkapel van de nieuwe basiliek de H. Mis gevierd. De oude basiliek uit 1709 is door de aardbevingen van dit gebied scheef getrokken en in 1974 besloot men een grotere nieuwe te bouwen. Deze nieuwe basiliek kan 40.000 mensen bevatten. We hebben de route gelopen over de heuvel Tepeyac, waar Maria aan Juan Diego verscheen en waar hij de rozen moest plukken voor de bisschop als teken dat Maria echt met hem had gesproken. Toen hij bij de bisschop zijn mantel uitvouwde om de rozen te laten zien, bleek aan de binnenkant van zijn tilma (mantel) een afbeelding van Maria te staan. Deze tilma is tot op heden puntgaaf bewaard gebleven en wordt in de nieuwe basiliek aan de gelovigen getoond. Op de heuvel Tepeyac staat ook het oudste kerkje van het heiligdom, gebouwd over het huisje van Juan Diego, en vinden we de waterbron die Maria deed ontspringen. We hebben bij Maria ook de kaarsen aangestoken die we aan de mensen thuis hadden beloofd.

De laatste dag van ons bezoek aan Mexico stond in het teken van de precolumbiaanse culturen, de tijd voordat de Spanjaarden er kwamen. Eerst hebben we het Museum voor Antropologie bezocht, een ware schatkamer van de precolumbiaanse culturen in Mexico. We kunnen hier zien wat aan de verniel- en roofzucht van de Spanjaarden is ontkomen. De beroemde tempelmuren van het complex van Teotihuacán, de Kalenderschijf, en vele andere kleinere en grotere beelden. Ook veel van de Mayacultuur van het schiereiland Yucatan is hier tentoongesteld. De twee uur die we ervoor hadden uitgetrokken waren veel te weinig om alles aandacht te kunnen bekijken. 's Middags hebben we de tempelruïnes van Teotihuacán bezocht, zo'n 60 km buiten Mexico-stad. Daar staan twee grote pyramides, één voor de zon en één voor de maan. De Azteken brachten op deze pyramides hun mensenoffers: bij een levende jongeman werd de borstkas met een mes geopend en het hart eruit gerukt om dit aan de goden te offeren. Met het bloed van de geofferde jongeman werden de gelovigen besprenkeld. We hebben deze pyramides ook beklommen, maar zonder een mensenoffer te brengen! Verder waren er nog paleizen aanwezig met mooie muurschilderingen.

De hele beleving hier was ontzettend leerzaam. We bedanken God dat we dit hebben mogen meemaken! Bidt voor onze jongeren!

COLOFON

Parochiekantoor Pastorie Schandelen

Meezenbroekerweg 114, 6412 VM Heerlen

Tel. 045 - 572 34 73;

Openingstijden: maandag van 10.00 tot 12.00 uur

E-mail: parochieschandelen@gmail.com

Pastoor W. Miltenburg

e-mail: wimmiltenburg@ziggo.nl

Tel. 045 – 521 24 50

Kapelaan R. Muprappallil

e-mail: muprappallil@gmail.com

Tel. 045 – 572 34 73

Diaken H. Janssen

e-mail: hermanjanssen8@gmail.com

Tel. 06 27 09 42 62

Kerkbijdrage ten name van Federatie R.K. Parochies, Heerlen.

Parochie H. Hart van Jezus:

NL 46 ABNA 0448 6676 06 - NL 10 INGB 0001 0302 71

Parochie H.H. Mart. v. Gorcum :

NL 58 SNSB 0821 0935 41 - NL 92 INGB 0001 0514 93

Parochie H. Geest:

NL 85 SNSB 0820 0152 88 - NL 66 INGB 0001 0603 03

Parochie H. Drieuldigheid:

NL 23 SNSB 0820 0756 71 - NL 24 INGB 0001 0397 19

Parochiekerk H. Hart van Jezus,

Meezenbroekerweg 116:

Doopvoorbereiding:

Elke 1^e maandag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, in de parochiezaal van de H. Corneliuskerk, Kerkstraat 6 te Heerlerheide

Biechtgesprek:

Elke woensdag, donderdag en zondag voor of na de mis of op afspraak met de pastoor of de kapelaan.

Aanbidding en Rozenkrans:

Elke woensdagavond voorafgaand aan de avondmis om 18.30 uur in de kerk.

Gaat u verhuizen ?

Geef uw adreswijziging door aan ons parochiekantoor

Wilt u dit blad elke maand gratis ontvangen ?

Geef dit dan even door aan ons parochiekantoor

Klachten over bezorging van dit blad:

Kunt u melden bij de heer J. Erkens, 572 33 78 of op het parochiekantoor.

Homepage:

<http://www.parochieschandelen.nl>:

Facebook:

<https://www.facebook.com/H-Hart-van-Jezus-Schandelen-Heerlen-453789364823723/>